

Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.



BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie Germaine LATEUR

weduwe van de Heer
Albert BAEYENS

Geboren te St.-Lievens-Houtem op 9 juni 1919
en overleden in het rustoord "Stil Geluk"
te Ophasselt op 2 augustus 2003,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De kinderen.
De kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De families LATEUR, BAEYENS,
GOOSSENS en BUYSE,

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-
kerk te Steenhuize op zaterdag 30 augustus a.s.
om 18 uur.

Lieve moeder,

*Oud mogen worden is een mooi ge-
schenk van het leven, is bovenal een
gave Gods.*

*Toch is het afscheid zo moeilijk om
dragen.*

Plots ben je van ons heengegaan.

*We hadden je nog zo lang bij ons willen
houden. Samen met vader, wiens over-
lijden je zo hard had getroffen, bouw-
de je een gezin op waar niets teveel was
voor uw kinderen. Met vader deelde je
lief en leed.*

*Wij uw kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, zijn je zo dank-
baar voor al hetgene je voor ons hebt
gedaan en voorgeleefd.*

*Rust nu in vrede met uw echtgenoot,
die je zo liefhad.*

*Wij blijven je altijd gedenken.
Wij vergeten u nooit.*

Begrafenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66

