

Moeilijke wegen heb ik bewandeld. (Ps.)



Gedenkt in uw gebeden

de onsterfelijke ziel van Mevrouw

MARIE HORTENSE LATEUR

weduwe van Mijnheer

Charles-Louis GHYS

geboren te Michelbeke, op 3 oktober 1885, en er
overleden op 20 december 1960,
gezaïfd met de H. Olie.



„Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt Kristus ;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ;
en al wie leeft, en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid
niet sterven.”

Celukkig en wijs zijn zij, die in hun leven zo trach-
ten te zijn, als zij wensen bevonden te worden bij hun
sterven.

Zij heeft gewerkt en gezorgd ; zij heeft jaren ge-
kend van pijn en benauwdheden. - Hoe vond zij de
kracht om zo lang te lijden zonder klacht, hoe kon zij
zo veel levensmoed houden bij zo veel leed? Zij wist
dat God met haar was, want Hij verlaat nooit diege-
ne, die op zijn vaderlijke Voorzienigheid vertrouwt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U
allen, omdat gij tot het eind van mijn leven met liefde
volle bezorgdheid bij mij zijt geweest. Vanuit de
hemel zullen vader en ik u steunen in de strijd die dit
leven is. Een ding vraag ik u en al mijn familieleden
en vrienden nog : bidt veel voor mijn ziel, dat God
haar genadig moge zijn.

Laten wij bidden : „Aanvaard, Heer, onze gebe-
den voor de ziel van uw dienares Hortense, opdat,
indien enige aardse besmetting haar nog mocht aan-
klevan, deze door uw barmhartige vergeving worde
weggenomen. Door Kristus Onze Heer. Amen.”



Uw gebed strekte de ziel van
onze overledene tot voordeel ;
uw deelneming was voor ons
een troost.

Daarom danken wij U zeer.

De Familie LATEUR - GHYS.

Uitg. L. De Vleeschouwer-Coppens, Michelbeke