

*Als vader sterft, de kinderen
vergâren om de spond
des stervenden, en knielen daar,
en bidden, in den grond:
zo knielen, in de kerken, in
de huizen nu, vereend,
de mensen, en, in stilte, wordt
gebeden en geweend.*

(G.G.)



Vroom aandenken aan

DE HEER

Roger August LATEUR

echtgenoot van Mevrouw
Ghislaine VAN HOUTTE

geboren te Ooike op 25 september 1926
en er schielijk, doch niet onvoorbereid, overleden
op 8 augustus 1993.

Hij was een nauwgezet arbeider die gaarne verzorgd werk leverde. Een zorgvuldige huisvader, een goede buur, een steun voor zijn vrouw en familie, een rechtvaardig man.
Na veel arbeid en zorgen kon hij nu rustig beschik-

Begravenissen D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

ken over vrije tijd en terecht genieten van rust en ontspanning. Helaas, de gezondheid werd een probleem, te veel gewerkt in weer en wind, het hart vroeg om speciale zorgen.

Lieve Ghislaine, veel had ik reeds aan dat moment gedacht dat u te wachten stond, zonder kommer evenwel, want ik weet u nu in de hand van onze zoon en zijn gezin. Dat heeft mij telkens gerustgesteld en daar heb ik God om gedankt.

Ik ben nu in de hand van de Heer en op Zijn barmhartigheid mag ik vertrouwen, want ik heb Hem altijd stil erkend.

Dank voor uw genegenheid, geduld en liefde.

Dag lieve Dirk, Marleen, Gerlinde en familie, vaarwel en zorg voor moeder. Ik reken op uw trouw gebed en verwacht u allen weer te zien in de eeuwige vreugde.

Vaarwel beste vrienden en geburen, wees mijn ziel indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk te Ooike op zaterdag 28 augustus 1993 om 9 uur.

Ghislaine VAN HOUTTE,

Dirk en Marleen LATEUR - MOERMAN,

Gerlinde LATEUR,

De families

LATEUR - D'HAENE - VAN HOUTTE - DHONDT,

danken U voor uw gebed en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde