



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **RENE LAURENT**

weduwnaar van Mevrouw

**GERMAINE, JEANNE DE BOCK**

**Lid van de Veteranen van Koning Albert I**

**Medaille's van de arbeid 1e en 2e klas,**

**Gouden Medaille van de Orde van Leopold II,**

geboren te Zulzeke op 3 april 1903 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 1 december 1981,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Advent en Kerstdag mogen wij in deze dagen  
belevén. Als wij een dierbare ten grave dragen  
dan beseffen wij nog dieper dat ons leven één  
advent is op de komst van Jezus. Wij leven in  
hoop dat wij in God onze toekomst vinden.

René was een man, diep gelovig, plichtsgs-  
trouw en gediensig, in gebed en sacramenten  
steeds gericht op God, niet enkel op zondag  
maar ook in dagelijks leven, tijdens een tochtje,  
nooit een kerk of kapel voorbijgaand zonder er  
in stilte te bidden.

Op het werk van bij de open deur, de vriende-  
lijke portier, de dagelijkse dienst voor wie op  
hem beroep deed. In de ziekte en het lijden  
was er geen klacht, maar het in stilte dragen.  
Moeilijk kon hij de dood van zijn vrouw te bo-  
ven komen, te verstaan als je weet dat man  
en vrouw elkaar tot steun zijn in goeie en kwade  
dagen.

Moge God nu hem op zijn beurt vriendelijk  
ontvangen in de hemel, de thuis voor allen die  
in woord en werk geleefd hebben naar Gods  
woord.

Dierbare kinderen en familieleden, beste dank  
voor elke dagelijkse hulp tijdens mijn lang ziek-  
zijn. Gedenk mij in uw gebeden.

O.-L.-V., moeder van de goede dood, spreek  
voor mij ten beste bij Jezus, uw Zoon.

Hr en Mw Roger LAURENT-PAEME en kinderen,  
Hr en Mw Marcel VAN BALBERGHE-LAURENT,  
Hr en Mw Adolphe CLEMENT-LAURENT en zoon,

De families LAURENT, OWEL, DE BOCK en  
VAN LERBERGHE,

**danken U van harte  
voor de bliken van innige deelneming.**

---

Begraaf. R. Devos en Zoon