

God leidt de geringe langs goede paden.
Hij leert de eenvoudige wat Hij moet doen.
Ps. 25.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Irma,

Clementine LAUREYNS

weduwe van de Heer
Prosper DE GELAS

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 4 oktober 1907 en godvruchtig overleden
te Brakel op 30 december 1989,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Op het einde van het jaar is Irma van ons
heengegaan. In alle stilte zoals ze heel haar
leven geleefd heeft. De overledene was een
stille, ietwat teruggetrokken vrouw, die genoeg
had aan haar kinderen en haar man. Rustig
thuis, haar huishouden doen, wat in de hof
werken en tussendoor handschoenen maken.
Dat alles maakte haar gelukkig.

Toen haar man overleed bleef ze alleen
achter in haar huisje. Ze trok goed haar plan
en had weinig hulp nodig tot ze een tiental
maanden geleden ziek werd.

Tweemaal, kort na elkaar, werd ze opge-
nomen in het ziekenhuis. Alleen zijn ging
niet meer. Gelukkig kon ze bij haar zoon

Achiel terecht. Daar was ze goed en gelukkig
en herstelde ze enigzins. De jaren lieten zich
voelen, de ene mens is een beetje vlugger
versleten dan de andere. Acht dagen bleef
ze in bed. Stilletjes ging ze achteruit en op
de tweede laatste dag van het jaar is ze naar
de Heer en naar haar geliefden toegegaan.

Wij bidden :
« Heer God,
Gij die heerser zijt over leven en dood,
aanvaard het leven van Irma.
Schenk vergiffenis voor datgene
wat verkeerd was in haar leven
en geef haar overvloedige voldoening
voor al het goede dat zij deed.
Dit vragen wij U door Jezus Christus
Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij weet hoe graag ik bij u was,
en hoeveel ik van u hield. Heb dank voor
alles wat u voor mij betekende, voor uw
negenheid, voor uw vriendschap, voor uw
behelpzaamheid. Speciaal dank aan u Achiel
omdat ik bij u thuis mocht zijn en niet naar
een rusthuis moest.

Aan u allen, tot weerziens in de Hemel.

†

De families LAUREYNS, DE GELAS,

DE PRIJCK en VERVAENE,

DANKEN U voor uw blijken van medeleven
en christelijke deelname in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49