

De mens die zich in lijden en sterven overgeeft
aan de wil Gods, ontslaapt in vrede.

H. Alph. van Ligori.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Marin LAUREYNS

echtgenoot van **Mevrouw**

Maria De Prijck

geboren te Nederbrakel de 29 mei 1880 en God-
vruchtig in de Heer ontslapen te St-Martens-Lier-
de, de 28 april 1957. Gesterkt door de HH. Sacra-
menten der Stervenden.

Ouders **1914-1918**

Deze man sleet zijn leven in de arbeid en wist
door stoere naarstigheid zijn kinderen te brengen
tot een deftig bestaan. Ootmoedig en zacht-
moedig van hart, opgeruimd van karakter ver-
wierf hij eenieders achting en genegenheid.

En als zijn arm gevallen was en de krachten hem
langzamerhand ontvielen, bereidde hij zich door
een voorbeeldige onderwerping aan Gods heiligen
wil tot de eeuwige reis, gedurig omringd door de
liefde en de zorgen van zijn echtgenote en kinde-
ren.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en
kleinkinderen, hebt dank voor al uw genegenheid
en goede zorgen; bemint elkander gelijk ik U heb
bemind en vergeet mij vooral niet in Uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)



De familiën LAUREYNS,
DE PRYCK,
MERCHIEFS,
FOSTIER.

danken voor de blijken van innige
deelneming en uwe gebeden.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.