



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Omer, Desiré LAUREYS

echtgenoot van **Mevrouw Simonne Gosseye,**

geboren te Lokeren op 24 mei 1921 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 2 juni
1987, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Gans onverwachts en met geen woorden te
begrijpen, is Omer van ons heengegaan. Hij
was nog zo bezorgd voor het welzijn van
zijn moeder, opdat zij in haar leven niets
te kort zou komen aan liefde en genegenheid.

Niet alleen was hij bezorgd om zijn dierbare
familieleden, maar om alle mensen die
een beroep deden op hem. Altijd stond hij
klaar om waar het nodig was zijn kennis
en kunnen voor de andere mensen te gebruiken.
We zullen hem missen om de kleine
dingen die ons dagelijks leven aangenamer
maakten. In het kleine van elke dag kan
men ook groot worden. Want Jezus heeft
altijd gezegd: « Wat ge voor de minste van
de mijnen hebt gedaan, hebt ge ook voor
Mij gedaan ».

Juist door altijd bereid te zijn om die kleine
dingen te doen zal ik mijn Geest zenden. De
vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid en ingetogenheid. (Gal. 5,22)

Ook die Geest verwachten wij nu op het
feest van Pinksteren, de Geest die ons kan

helpen het lijden en de pijn van dit heengaan te dragen.

Dierbare echtgenote en kinderen, houdt de
goede geest onder elkaar, die jullie zal
helpen verder te kijken naar de toekomst
waar hoop en liefde de draagkracht zijn
van het samenleven.

Heb dank voor alle goede zorgen en blijf
mij indachtig. Goede vrienden en familie,
dank voor de momenten van samenzijn in een
geest van liefde en vertrouwen. Ik vergeet
jullie niet, vergeet ook gij mij niet.

De families

LAUREYS, BAETENS, GOSSEYE,
FLAMEE, MALAISE, VAN MELKEBECKE,

danken U.

Namis : donderdag 9 juli 1987 om 19 u.

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel