



*Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.*

In vroom gebed gedenken wij de ziel van  
**Edmond LAUWAERT**

echtgenoot van

**Maria HEMMERIJCKX**

Geboren te Pollare, op 12 augustus 1893,  
is hij tot het eeuwig leven opgeroepen  
te Pollare, op 22 oktober 1968,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

*Oudstrijder 1914-1918*

*Vuurkruiser*

*Lid van de Bond van het H. Hart*

—  
“Ik heb mijn tijd gekregen op aarde, nu mag ik  
bij Onze Lieve Heer gaan.” Zo sprak de dierbare  
nog kort voor zijn dood.

**Heer, wij danken U :**

- om de kristelijke belevenis van onze H. Gods-  
dienst, die vader heel zijn leven bewaarde;
- om de zorgzaamheid en genegenheid die hij  
ons steeds betoonde, en om de dankbare weder-  
liefde die wij hem mochten schenken;
- om de vredige opgeruimdheid — die hem  
steeds eigen was — hem bijbleef tot het aller-  
laatste ogenblik : gerust stapte hij over van  
deze aarde naar de eeuwige vrede.

**Heer, wij bidden U :**

- dat alles, wat door menselijke zwakheid  
misdreven werd, Vader in uw oneindige barm-  
hartigheid wordt kwijtgescholden;
- dat het voorbeeld van deze trouwe kristenman  
ons doet inzien de vergankelijkheid van het  
aardse en de zekerheid van het eeuwige leven;
- dat wij, gelijk de duurzame overledene, een  
sterk geloof bewaren en door onze levenshouding  
de reden van ons bestaan nastreven.

—  
Heer, Uw Barmhartigheid leent geen grenzen  
voor allen, die zich tot U wenden : Gij zijt altijd  
de Goede Vader voor wie Uw kind en dienaar  
wil zijn.



*Een milde troost waren ons uw bliken van  
innige deelneming bij het afsterven van hem  
die ons zo dierbaar was.*

*Wij danken U hiervoor van harte.*

De families LAUWAERT,  
HEMMERIJCKX,  
VAN DER POORTEN en  
MATHIJS.