

«Kom goede en getrouwe dienaar, treed
binnen in de Heerlijkheid van uw Meester»
(Evang.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Reimond LAUWAERT

geboren te Appelterre-Eichem de 30 maart
1903, en godvruchtig in de Heer ontslapen
de 3^e februari 1964, gesterkt door de Laatste
H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de H. Barbara.

Weer staat een diepbeproefde familie ron-
dom een geliefde dode. Weer ging een braaf
en deugdzaam man van ons heen naar het
rijk van God waar rust is, geluk en vrede.

Schone gaven naar ziel en lichaam sierden
zijn persoonlijkheid. Hij sprong steeds in de
bres voor het goede, was rechtvaardig en vol
hartelijkheid voor iedereen.

De Heer beproeft die Hij liefheeft. Onze
dierbare overledene heeft smartvolle dagen
gekend maar gedurende zijn ziekte was hij een
voorbeeld van moed, geduld en onderwerping,
nooit kwam een klacht over zijn lippen, maar
hij aanvaardde gelaten het offer dat God
hem vroeg.

Daarom vergezelden de engelen hem en
leidden de martelaren hem binnen in het
hemels Vaderhuis.

Dierbare Zusters en Broers, samen hebben
we wel en wee meegemaakt en midden al
onze zorgen en miseries zijt gij mij een grote
steun geweest, ik dank u voor uw liefdevolle
toewijding en uw hartelijke genegenheid, ik
verlaat u, doch ik blijf voor u bidden. O. L.
Heer weet wat het beste is, zijn H. Wil
geschiede.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, tot
weerziens, blijft mij intussen gedenken in uw
vrome gebeden.

**H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen
op U.**

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.



De Familie

LAUWAERT dankt om uw
deelneming en gebeden.