

Een erekroon zijn de hoge jaren gevonden  
op de weg van de gerechtigheid.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Marceline Lauwerier

Weduwe van Mijnheer

**Louis RENDERS,**

geboren te Appelterre-Eichem de 21<sup>e</sup> septem-  
ber 1867 en er godvruchtig in de Heer ont-  
slapen de 7<sup>e</sup> november 1957, gesterkt door de  
laatste HH. Sakramenten.

Na een lang leven van arbeid en zorg heeft  
de Heer Zijn trouwe dienaar tot Zich ge-  
roepen om haar het welverdiend loon van haar  
deugden en werken te schenken.

Zij was de wijze vrouw uit het H. Schrift,  
één van die edelmoedige en plichtvolle moeders,  
die zich tot het einde gegeven heeft voor het  
welzijn van haar vele kinderen voor wie zij  
dag en nacht heeft gezorgd.

Om haar eenvoudig, vriendelijk en recht-  
schapen karakter werd ze bemind door God  
en de mensen. Met gerustheid en volledige  
onderwerping aan Gods H. Wil zag ze het  
einde van haar leven naderen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, vaartwel, hebt dank voor de  
steun, de genegenheid en de troost mij ge-  
schonken en voor de goede zorgen waarmee  
gij mij hebt omringd. Blijft eensgezind elkan-

der helpen en steunen en vergeet mij niet  
in uw gebeden, tot weerziens in de hemel.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, bidt  
voor mij.

**Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.**



**Om uw sympathiebetuiging en gebeden  
danken U beleefd :**

De familiën RENDERS,  
LAUWERIER,  
STEPPE en  
COSIJNS.