

Welzalg is de sterveling
Die nooit in kwade wegen ging
Maar die zijn leven dag en nacht
Gods Wet bewaard heeft en betracht... G. G.



Gedenk in uw Gebeden de Ziel

van Mijnheer

ALBERT-LEON-CYRIEL LAUWERS

zoon van wijlen

Mr en Mevr. Petrus Lauwers-Persoons
geboren te Nederbrakel de 26 Maart 1894. en aldaar
godvruchtig overleden de 20 September 1951
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
OUDSTRIJDER 1914 — 18.



De dierbare afgestorvene was een braaf,
goed en eerlijk man. Onder de ruwe schors
huisde bij hem een gouden hart ; allen
die hem kenden getuigen van zijn goed-
hartigheid, zijn getrouwheid aan plicht en
geloof.

God had hem een pijnlijke en ongenees-
bare kwaal overgezonden ; hij kende vele
kwade dagen en slapeloze nachten Doch
met verduuldigheid en gelatenheid, uit lief-
de tot God heeft hij zijn bittere kelk tot
de droesem geledigd, overtuigd en verze-
kerd dat de kristen die in het uur van
de dood in volle overgave en aan de Wil
van God, het Eeuwig Loon zal ontvan-
gen. Met stichtende gevoelens is hij naar

O. L. Heer gegaan ; in erbarmen heeft
O. L. Heer hem ontvangen.

Dierbare Zuster en Broeder hebt dank
voor uw liefdevolle zorgen en genegen-
heid. Wat waren we alle drie samen toch
gelukkig. Doch troost U en weest moe-
dig. Weldra zien we elkander terug in
Eeuwige blijdschap. Bidt intussen veel
voor mij vooral in uwe H. H. Missen.

H. Hart van Jezus, ons Leven en onze
Verrijzenis o. u. o.

De 4 akten a. u. b.



De Familiën LAUWERS, PERSOONS,
VAN DEN BOSSCHE en VAN
CROMBRUGGE ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.