

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!



## BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffrouw

### EMMA-MARIA LAUWERS

dóchter van

Petrus en Rosalie AUSTRÆTE

geboren te Opbrakel, op 29 juni 1882 en er  
godvruchtig overleden op 22 juni 1959,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,  
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

*Lid van de Confrerie van het H. Hart.*

Het werken en strijden, de smarten en kwellingen van dit leven zijn van onschatbare waarde in de ogen van God, als het onderpand van een onvergankelijk geluk.

De overweging van de dood doet ons beseffen hoe broos dit leven is en hoe waardevol het eeuwig bestaan, waartoe wij zijn geroepen.

Haar leven heeft zij doorgebracht in het voortdurend verlangen God steeds beter te dienen en wanneer haar krachten waren uitgeput, heeft zij zich in stilte voorbereid om voor haar Heer en Schepper te verschijnen.

Wij bidden U, o Heer, ontvang uw dienares in de zalige woonst van uw uitverkorenen en schenk haar het loon van haar verdienstelijk, vrome leven.

Dierbare zusters, schoonbroeder, neven en nichten, hebt dank voor de genegenheid en zorgen, die gij mij steeds hebt geschonken. Ik verlaat u met menselijke droefheid, maar ook met de vaste hoop op een eeuwig, gelukkig wederzien. Mijn zuster aan God toegewijd, wees mij dagelijks indachtig in uw vurige gebeden. Alle familieleden en vrienden, bidt voor mij. Eens worden wij allen opnieuw verenigd in Gods zaligheid.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr

De familiën LAUWERS, DE STERKE, AUSTRÆTE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.