

Een mensenleven dat helemaal  
in de dienst stond van anderen  
eindigt niet met de dood.  
Het blijft voortleven in de herinnering  
want het is geworteld  
in wat eeuwig is ...  
Het wordt een licht voor velen en  
bewerkstelligt een wonderbaar geheim  
van eenheid onder mensen ...  
want het blijft een bron van liefde  
voor elkaar die zich de overledene herinneren.

Marcel Légaut.

Bewaar in uw herinnering

en gedenk in uw gebed

DE HEER

## GUSTAAF LAUWERS

echtgenoot van Mevrouw

**ROMANIA CRETEUR**

**Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918**

**Oud Bestuurslid van de**

**Bond van Grote en van Jonge Gezinnen**

geboren te Schorisse op 17 april 1890 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 19 september 1980,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Met intense pijn en droefenis nemen we afscheid  
van onze innig geliefde echtgenoot, vader, groot-  
vader. We weten nu eenmaal dat het ooit moest  
gebeuren dat de dood zou toeslaan.

Heer, wij geven U Va in handen, we vertrouwen

hem aan Uw Goedheid en Rechtvaardigheid toe.  
Breng Gij tot heerlijkheid en voltooiing heel zijn  
rijk en dienstbaar leven.

Va, gij hebt samen met ma standvastig in de  
bres gestaan voor uw gezin waar ge fier op waart  
en gelukkig zijt geweest. Uw kinderen vergeten  
nooit de trouwe in-goede blik die van u tot op het  
laatste ogenblik is uitgestraald.

Va, dank voor uw bezorgdheid, uw wijze raad,  
uw diensvaardigheid, uw verbondenheid met uw  
gezin, uw trouw aan Jezus. Dank voor uw innige  
goedheid. Va, dank ook om ons de liefde voor  
Vlaanderen te hebben voorgeleefd. Gij immers die  
de rechtvaardige strijd van de Vlamingen om hun  
eigenheid te herwinnen hebt medegeleefd, hebt ons  
geleerd onszelf te zijn.

Lieve echtgenoot, dank voor alles !

Lieve ma, ik dank u voor het vele dat ge voor  
mij en ons dierbaar kroost hebt gedaan en nog zult  
doen. We zien elkaar terug in het hiernamaals.  
Daar zijn we weer allen samen.

Heer wij danken U voor de verbondenheid van Va  
met Jezus, uw Zoon. Wij vragen U laat Va delen  
in Zijn Verrijzenis en Heerlijkheid.

Wij vragen U dat Va ons nabij zou mogen blijven  
in onze trouw aan U, Amen.

Mevrouw LAUWERS-CRETEUR,

De kinderen en kleinkinderen,

De families LAUWERS-DHAEYER en CRETEUR-VAN  
DEN BRANDE,

danken U voor de blijken van  
kristelijke deelneming.

**Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse**