



TER NAGEDACHTENIS VAN

Mevrouw Irma LAUWERS

weduwe van Jozef MASSELANG

Lid van de Kristelijke Bond
voor Gepensioneerden

geboren te Nederbrakel, op 5 november 1887
en godvruchtig overleden te Dilbeek,
op 26 november 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In ons verdriet zeggen wij, haar kinderen,
haar familie en haar vele vrienden: « moeder
is niet meer, wij kunnen niet meer naar haar
toe ». Achtentachtig jaar en wij missen haar!

Opgebruikt zegt de consumptiewereld. En
toch voortlevend, zeggen wij, die haar kenden.

Levend bij de Heer, waarheen zij onbevangen
naar verlangde, verbonden als zij was met Hem
in diep geloof.

Levend ook bij ons die 't willen doen lijk
zij; want was de taak voor haar volbracht,
voor ons die zoveel van haar gekregen hebben
is haar leven als een uit te dragen boodschap,
als 't lied van haar vogelkens dat dient gezon-
gen, als haar bloemekens die vruchten dragen
moeten. Moeder heeft het aan ons toevertrouwd:
een garve en een lied, niets dan edelmoedig-
heid.

Hard doorzettingsvermogen en totale inzet
gaven haar een rustig vertrouwen in het leven,
voor haar echtgenoot, haar kinderen en familie,
trouw aan al wat schoon en edel is; trouw op
de eerste plaats aan al wie zij maar helpen
kon en trouw aan alles wat te schoon is om
het te verliezen: 't eenvoudig bloemeke, een
kleine vriendschap, de adel van 't menselijk
werk, ook het simpelste. Het was een trouw
die steunde op haar geloof, want vooral trouw
was zij aan God en aan zijn kerk, zelfs in het
nieuwe.

Alleen het boze en het lelijke aanvaardde zij
niet. En dat is edelmoedigheid, adel van ge-
moed: adel ten overstaan van het eerlijke en
heerlijke, moed in 't moeilijke en harde.

Moeder Irma wij bidden voor u en bid gij
voor ons.

Angèle MASSELANG,

Sara MASSELANG,

De families LAUWERS, MASSELANG, DE TAND
en VANDE WATTYNE,

danken U om uw gebeden en blijken
van deelneming.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek