

Je was in eenvoud sterk en groot,  
toegewijd aan die u dierbaar waren.  
Dit is het beeld dat wij van u bewaren.

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

**Josef, Henri LAUWERS**

echtgenoot van Mevrouw

**Martha WATTÉ**

geboren te Nederbrakel op 2 november 1914  
en naar zijn Schepper teruggekeerd in de  
kliniek der Zusters van Barmhartigheid te  
Ronse op 9 september 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Vader Josef,

Vandaag, zit je niet meer tussen ons. Tot het laatste moment heb je gevochten en veel pijn doorstaan om bij ons te blijven. Hoeveel pijn je ook leed, je liet naar ons toe niets merken. Ondanks de fysieke aftakeling waarmee je elke dag werd geconfronteerd, bleef je vechten, bidden en hopen. Altijd vanuit de bekommernis om je taak voor je gezin af te maken. Moeder Martha, Annieke, Kurt... ze waren je heilig. Vader Josef, wij hebben veel mooie herinneringen aan je, die de droefheid nog intenser maken, maar voor ons ook een onuitputtelijke bron van troost zijn. Het zijn deze krachten van jou die we in leven willen houden.

Met je grenzeloze werkkraft hielp je veel mensen. Want alles kon je maken, ook al vroegen we de gekste dingen. Niemand deed ooit vergeefs beroep op jou. Zelfs toen het al wat minder ging vocht je ertegen. Stilzitten was niets voor jou: je tuin, je duiven, je gezin... Altijd was je bezig. Met de slagzin:

« buiten wachten ze niet op ons », begon je eraan.

Je bewonderde de natuur en alles wat leefde kon je uren aanschouwen. Hieruit haalde je ook die rust en dat grenzeloze geduld. Had den we het moeilijk of waren er problemen, je was niet van je stuk te brengen. Je maakte tijd om ons op te vangen en vooruit te helpen. Je bleef rustig en met je nuchtere, eenvoudige kijk op het leven hielp je ons vooruit. Innerlijk knaagde het aan jou, maar je bezat de kracht dit weg te stoppen. Je sterke geloof hielp je ontgensprekelijk.

Dit geloof gaf je ook de waarden waarmee je leven doordrongen was. Eerlijkheid, trouw, eenvoud en sociale gelijkheid, droeg je hoog in je vaandel. Hiervoor was je steeds bereid in discussie te gaan. Vaak behield je dan je relativerende humor, die onmiddellijk alle spanning uit de lucht nam. Zelfs met betrekking tot jezelf putte je uit een glimlach de energie om er tegenaan te gaan. Je had gelijk toen je zei dat je aan je hart hetzelfde had als de koning. Allemaal moesten wij er nog om lachen. Toen wist niemand echter dat je hem van zo nabij zou volgen.

Vader Josef, we zullen altijd van je blijven houden. Tussen ons leef je voort.

†

Dank aan allen die vader Josef steun en vriendschap gaven en hem liefhadden.

Dank aan allen die voor hem gebeden hebben en blijven bidden.

Dank ook voor uw medeleven en steun in deze moeilijke dagen.

**Zijn echtgenote, kinderen en familie.**

Namis : donderdag 7 oktober 1993 om 19 uur.