



Kom, Heer Jezus
om het verlangen naar Geluk te vervullen van

MEVROUW
Marie-Elodie LAUWERS

echtgenote van Mijnheer

Henri BOTTELDOORN

geboren te Nederbrakel op 6 juli 1895
en vol vertrouwen opgegaan naar de Heer
te Opbakel op 12 december 1967

voorbereid door de HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen

De diep-menselijke verwachting naar Geluk, is de levende kracht geweest van deze goede echtgenote en moeder. Samen met vader, heeft zij jarenlang gebouwd om het aardse geluk te kennen van een schoon bedrijf en van welstand voor haar gezin. Daarin geslaagd, heeft zij jarenlang daarna gehoopt dat de tegenslag van een wankelende gezondheid zou overgaan in de vreugde om nieuwe levenskrachten. In die jaren echter heeft zij dieper leren ervaren, in de herhaalde ontmoetingen met de Eucharistische Kristus, dat het Volle Geluk nog komen moet in de Eeuwige Ontmoeting met de Vader in de hemel. Stilaan heeft zij daar de kracht gevonden om in die verwachting te leven. Nu is dat diepste menselijk verlangen aan haar vervuld in het onvergankelijke Geluk.

Bij ons is er intussen de pijn van het verlies van een dierbare echtgenote en moeder, maar ook het geloof dat zij gelukkig is en ook het vertrouwen dat haar geluk ook eens het onze zal zijn, zoals het altijd haar moederlijk verlangen is geweest en blijft.

De Heer Remi-Henri Botteldoorn,
De Heer en Mevrouw Lucien Botteldoorn-Labee
en kinderen,
De Heer en Mevrouw Georges Mannaert-
Botteldoorn en kinderen,
De Heer Ghislain Botteldoorn,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen
de Heer en Mevrouw Carobel-Botteldoorn

De families Lauwers, Persoons, Botteldoorn en
De Bleeker

DANKEN
voor de blijken van deelneming.