

Zalig de vreedzamen ; want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Mt. 5,9)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Marie - Euphrasie LAUWERS

weduwe van de heer
Francies PIETERARENS

geboren te Opbrakel op 30 mei 1886 en er schielijk overleden op 5 juni 1970, gezalfd met het
H. Oliesel.

De Heer heeft gesproken : zie ik neem deze van u weg, die gij zo teder beminde en toch moogt gij niet morren of klagen ; maar ootmoedig buigen en stilzwijgend zuchten.

Ezechiël XXIV.

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel geleefd heeft. De rechtvaardige sterft ; maar sterft gerust ; zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.

H. Augustinus.

Zij was een bezorgde en teerhartige moeder. Haar hart was het middenpunt van haar familie : zij beminde, vertroostte en stichtte haar kinderen als de beste der moeders, en werd ook van hen bemind en gezegend.

Dierbare kinderen uw liefde en genegenheid was mij de schoonste beloning voor al wat ik voor u gedaan heb. Ik blijf voor u zorgen.

Lieve kleinkinderen, uw blijheid en vriendelijkheid heeft mij veel vreugde gebracht. Doe uw best om schone en gelukkige mensen te worden.

De families :

**PIETERARENS,
LAUWERS,
DE STERCKE,
AUSTRÆTE,**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.