

Maria vereeren is zich schatten bereiden voor den Hemel.

(H. Rich. a St Laur.)

†

Gedenken wij in onze gebeden, offers, goede werken en HH. Misoffers nu vooral in de aanstaande Rozenkransmaand de ziel van Mevrouw

Marie Sylvie LAUWERS

weduwe van Mijnheer

RAYMOND DE KONINCK

geboren te Nederbrakel, den 2 April 1877 en schielijk overleden te Everbeek St Jozef den 26 September 1945.

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht te leven zooals hij wenschte gevonden te worden in het uur des doods en zonder menschelijk opzicht zijn geloof belijdt en zijn christelijke plichten vervult.

Zij sterven geen schielijken dood die gedurig de dood vóór oogen hebben en er hun leven naar schicken.

Zoo leefde ook de dierbare overledene. De rechtschapenheid, de werkzaamheid, de vrees des Heeren, het trouw volbrengen van al de plichten van haren staat, waren de kostbare eigenschappen dezer christelijke vrouw en moeder. (Job I. 1)

Wat al last en kommer heeft zij niet gekend gedurende die vele jaren weduwschap, om haar talrijk kroost een deftige opvoeding te verschaffen, wat al slapeloze nachten heeft zij niet doorgebracht om in het onderhoud van haar gezin te voorzien? Ook God werd niet vergeten en Hij schonk haar sterkte en moed om alle moeilijkheden te overwinnen, en na de beproeving kon zij voorstellen dat de Algoede Vader uit den Hemel over de weesjes had gwaakt.

Bemide Kinderen. Kleinkinderen en Bloedverwanten de Heer roept mij tot zich; dat zijn H. Wil geschiede!

Ik heb een leven van smarten verwisseld met de eeuwige vreugden des Hemels. Vergeet niet dat een traan die men stort voor een overledene verdampt, dat een bloem verwelkt, maar dat een gebed ten Hemel opstijgt.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)
Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans bid voor ons. (100 d. afl.)

Drukkerij Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde moeder, schoon-moeder, groot-moeder, zuster, schoonzuster, tante, groot-tante nichte en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën LAUWERS, DE KONINCK
en DE TANT