

*Ze zeggen dat het went,  
maar men zegt niet wanneer.  
Dus leven we met de dag  
en jij sterft telkens weer.  
Want we houden zo van je,  
afscheid nemen we niet.  
Het einde blijft nu open  
zoals jij het achterliet...*



Stil aandenken aan

JONGEHEER

Pieter LAUWERS

zoon van Marcel en Mireille  
LAUWERS - SANTENS

geboren te Oudenaarde op 14 december 1980  
en na een smartelijk ongeval overleden  
in het UZ te Gent op 13 mei 1996.

De namis wordt opgedragen op zondag  
2 juni 1996 om 9 uur in de Sint-Laurentiuskerk  
te Oudenaarde-Ename.

*Vele paden hebt gij bereden,  
vele wegeltjes doorkruist.  
Dit in 's Heren wondere natuur.*

*Uw fiets was uw passie;  
fier waart gij om bij uw thuiskomst,  
met rode wangen en fonkelende ogen,  
te vertellen over de beleefde avonturen.  
Helaas,  
het laatste tochtje was van korte duur;  
vertellen was er niet meer bij...*

*Gij waart altijd de zon in huis, een stil  
maar moedig student,  
een zoon met het hart op de juiste  
plaats.*

*Wij vergeten U nooit!*

---

Marcel en Mireille LAUWERS - SANTENS,  
Felix en Agnes LAUWERS - VANDEN BOSSCHE,  
Martin SANTENS - Aline DE CLERCQ (†),

De families LAUWERS - SANTENS -  
VANDEN BOSSCHE - DE CLERCQ,

danken u voor uw gebed en medeleven.



Begrafenissen D'Hondt, Oudenaarde, tel. (055) 31 11 33  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde