

Zalig de eenvoudigen van harte, want voor hen is het rijk der hemelen.

† Bid voor de zielerust van †

Eerwaarde Zuster Apollonia

van de congregatie der Zusters van de H. Franciscus
te Oprakel
in de wereld

Mejuffer Theresia Lauwers,

geboren te Oprakel de 24 juni 1877
in het klooster getreden te Oprakel 1 juni 1899
ingekleed op 18 september 1899
geprofest op 18 september 1900
godvruchtig overleden te Haaltert de 11 februari 1960
versterkt door de HH. Sacramenten
en de pauselijke zegen "in articulo mortis,"

Allen prezen haar om haar voorbeeldig leven als religieuze.
Allen roemen haar treffende eenvoud, haar dienende liefde
en haar ingetogen gebedsleven.

Stil en bescheiden ging zij haar weg ; zij achtte zich zelf
voor niets ; maar iedereen die met haar in aanraking kwam,
voelde de zachte weldadige goedheid die er uitstraalde van
haar reine ziel.

Het bewust zijn dat God haar liefhad en leidde, gaf haar
die stille vrede, waarin ze heel haar kloosterleven lang, ge-
sterkt door Zijn liefde, volhardde met onwrikbare trouw in
alles, ook in het kleinste en allerkleinste. Dat heeft Zuster
Apollonia getoond in haar liefde voor de ouden van dagen
die zij zo edelmoedig heeft gediend ; in haar bezorgdheid voor
het welzijn van haar congregatie en haar medezusters.

Zo was haar leven de heerlijkste voorbereiding op haar
stervensuur. Geheel overgegeven aan haar Bruidegom, is zij
Hem blij tegemoet gegaan. En haar kinderlijke godsvrucht tot
haar Hemelmoeder werd heerlijk bekroond want op de dag
van de verschijning te Lourdes mocht zij haar schone ziel in
Maria's handen leggen om ze haar Goddelijke Bruidegom aan
te bieden.

Dierbare Oversten en medezusters, ik dank u om uw ge-
negenheid en stichtende voorbeelden, ik dank u voor de bij-
stand die gij mij verleend hebt in de dagen van mijn krank-
heid.

Bij de Heer vergeet ik u niet. Moogt u allen trouw blijven aan
uw heilige roeping door een eenvoudige, oprechte godsvrucht,
het edelmoedig vervullen van alle plichten in dienende liefde.

Geliefde zuster, schoonbroer, neven en nichten, met wie
ik van verre zo innig heb meegeleefd, helpt mij God bedanken
voor al het goede en schone dat Hij mij gaf. Voortaan blijf ik
u allen verder genegen van uit de hemel.

O. L. Vrouw onbevlekt ontvangen bid voor mij.

Drukk. Redant.