

We hebben hem beminde; verlaten we hem niet  
vooraleer we hem door onze gebeden in het He-  
melsch Vaderland hebben gebracht. (H. Aug.)



Gedenk in uw gebeden de ziel

van

**VICTOR LAUWERS**

echtgenoot van

**EULALIE MASSELANG**

geboren te Nederbrakel den 8 December 1880. en  
aldaar godvruchtig overleden den 22 Januari 1947.  
Voorzien van de r.l. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een kristen man uit een stuk, bezielde  
met een vurig en levendig geloof: Veel sprak hij  
niet, maar veel heeft hij gedaan voor Godsdienst en  
Kerk, zonder menschelijk opzicht, zoodat hij ster-  
vende met St Paulus mocht getuigen: "ik heb den  
goeden strijd gestreden; mijn loopbaan is geëindigd  
en ik zal nu de kroon ontvangen die voor mij is  
weggelegd."

Hij was ook een voorbeeldige huisvader: wat  
zoete troost voor hem in zijn stervensuur omringde  
te zijn van vrouw, kinderen en kleinkinderen, die  
in eerbeid, trouw en liefde hem allen om ter meest  
betreuren.

Beminde echtgenote en kinderen, steeds waren  
mijn zorgen en mijn liefde voor U en gij ook hebt  
mij met de teederste liefde omringd. Dat uw liefde  
mij niet verlate. Daarom bidt voor mij. - Blijft ook  
mensen van plicht. Waar en met wien gij ook  
zijt. Zóó zult gij schoon leven en welvaren en  
O. L. Heer zal U zegenen! Tot weerziens bij God!

Mijn Jezus. barmhartigheid.

R. I P.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Victor LAUWERS, geboren Eulalie MASSELANG;  
Mijnheer en Mevrouw Frans VAN HOORDE-LAUWERS en  
kinderen Lucienne en Monique;  
Mijnheer Jozef LAUWERS;  
Mijnheer en Mevrouw Frans VERBELEN-LAUWERS;  
Mijnheer Albert LAUWERS;  
De Familiën LAUWERS, MASSELANG en DE TANDT;

Bedanken U voor de blijken van deelneming.