

Laat, Heer, Uw dienaar in vrede gaan.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van MIJNHEER

Omer - Albert LECOUTRE

echtgenoot van Mevrouw

Juliette ROELANT,

OUD-STRIJDER 1940 - 1945

geboren te Menen, de 12 augustus 1913

en in de Heer ontslapen te Aalst,

de 25 november 1958,

*gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten,
en de Pauselijke Zegen.*



In de bloei nog van het leven werd mij gezegd: «Bereid u voor om de eeuwigheid in te gaan», toch hoopte ik nog bij mijn dierbaren te mogen blijven, maar de onverbidde dood kende geen genade en heeft mij in haar greep medegesleurd.

Gij weet, Heer, hoe redelijk onze droefheid is, hoe pijnlijk de slag die ons getroffen heeft. Doch wie mag U zeggen «Waarom handelt gij zo?». We buigen het hoofd en zeggen: «Heer Uw Wil geschiede.»

De dierbare overledene, koesterde een bijzondere godsvrucht voor Broeder Isidoor, in wie hij zijn betrouwen stelde zijn genezing te mogen verwerven.

Dierbare echtgenoot, stellen we onze hoop op God. Hij voorziet in alles. Zijn Heilige Wil geschiede. Dank om uw trouwe genegenheid en onverpoosde zorgen. God roept mij tot een beter leven om in zijn rijk de eeuwige aanschouwing te delen. Moge mijn aandelen u steeds bijblijven en troosten.

Geliefde schoonouders, broeders en zuster, schoonbroeders en schoonzusters, geliefde familieleden en vrienden, ik mocht niet langer bij U blijven, later zullen we voor altijd verenigd zijn. Blijft mij steeds gedenken met een vurig gebed.

Eerwaarde zusters van het hospitaal heb dank voor Uw liefdevolle zorgen mij verleend.



Mevrouw Omer LECOUTRE, geboren
Juliette ROELANT,

Heer en Mevrouw
Alfred ROELANT - VAN LIERDE,

De familiën LECOUTRE,
ROELANT,
VAN DAELE,
VAN LIERDE en
VAN DER BIEST,

*danken U oprecht voor Uw
blijken van deelneming.*

Begr. ARIJS & Zonen, Hoogstr., 17 - Tel. 211.47.
Drukkerij ROELANT, Hoogstraat, 24 Aalst.