

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## FIRMIN LEEMAN

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA HEERMAN

geboren te Ste Maria-Lierde, de 13 Februari 1897.  
en er godvruchtig overleden, de 31 Maart 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Waarom, o Heer, is mijn kwaal ongeneesbaar geweest? Het is geschied zoals het God behaagde. Onderwerpen wij ons dan aan zijn schikkingen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen, want God is oneindig wijs en Hij bemint ons oneindig. (Jer. XI)

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijn woorden, verkleefd aan het geloof en werkzaam, heeft hij zijn levensdagen in eer en deugd, in de openbare achting en de vriendschap van eenieder doorgebracht.

Bemide echtgenote en kinderen, heb dank voor al uw liefde en goede zorgen, welke ik zo lange tijd van U ontvangen heb. Ik had gehoopt nog enkele jaren bij U te blijven tot troost en steun van U allen. God nochtans heeft het anders gewild. Dat zijn H. Wil geschiede!

Volhard in uw wederzijdse liefde en blijven we voor elkaar bidden. Tot weerziens in de Hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil!

(300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

Mevrouw Firmin LEEMAN-HEERMAN;

Mijnheer Jozef LEEMAN ;

Mejuffer Juliette LEEMAN ;

De familiën LEEMAN, VANDEN DOOREN, HEERMAN en VAN TRIMPONT.

Uitg. Surdiacourt L., Koster, Ste Maria-Lierde