

Gezegend zij God om Jezus, onze toekomst.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

IRMA LEEMAN

weduwe van de Heer

ACHIEL EEMAN

geboren te Sint-Maria-Lierde op 24 januari
1909 en er godvruchtig overleden nadat ze
de Pauselijke zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

De families **LEEMAN, EEMAN,**
ROELANDT en EEMAN,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Wanneer een kind bij het sterfbed van zijn moeder staat voelt het hoe sterk die vrouw met hem in zijn leven verbonden is geweest. Daarom kost het de mens moeite zijn moeder aan God terug te geven.

Zolang het haar mogelijk was zorgde deze moeder voor haar zoon en haar twee kleinkinderen. Ze kende het verdriet om de dood van haar kleinkind Filip, verdriet dat ze lang in haar leven meegedragen heeft. Ze was gelukkig om de goedheid en de belangstelling van haar kleindochter Inge. Zo leefde ze tot in haar hoge ouderdom mee met het wel en wee van haar naastbestaanden.

Dierbare moeder en lieve Oma, wij danken u om uw zorg, om uw begrip voor ons, om uw aanwezigheid bij ons. Uw heengaan veroorzaakt een lege plaats in ons leven, in onze omgeving. Zoveel zal ons aan u blijven herinneren.

God, wij danken U dat deze vrouw ons moeder en onze grootmoeder mocht zijn. Wij blijven ons verbonden voelen met haar. Aanvaard deze mens na volbrachte levens-taak en laat haar voor altijd delen in de vreugde van Uw heerlijkheid.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - (054)501059