

« Tot U, Heer, richt ik mijn Geest ». (Ps. 25)



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Juliette, Gabrielle LEEMAN

echtgenote van de Heer

JULIEN FLAMANG

geboren te St.-Maria-Lierde, op 9 december 1929 en godvruchtig overleden in de kliniek Onze Lieve Vrouw te Aalst, op 5 augustus 1987, nadat zij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

« Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat » (Rom., 8,18). Met deze zekerheid geven wij haar terug in de handen van haar Schepper. Na geruime tijd van hard labeur uit liefde en zorg voor haar gezin, deed ziekte en lijden intrede in haar bestaan. Al hebben haar naastbestaanden haar uitermate veel genegenheid en bezorgdheid betoond, haar lijdensbed bleef een zware beproeving waarin ze God elke dag opnieuw vol geloof en betrouwen om hulp en genezing vroeg.

Dierbare echtgenoot, samen zijn wij door het leven gegaan werkend en zorgend. Samen hebben wij ons ingezet voor onze kinderen hen een voorbeeld van plichtbesef en geloof gevend. Samen hebben wij voor hen kansen geschapen voor de toekomst. Ik dank u om uw steun, om

uw begrip, om uw liefde, om uw begaan-zijn met mij.

Beminde kinderen, steeds heb ik uw genegenheid en dankbaarheid mogen ervaren, maar vooral tijdens mijn ziekte mocht ik ten allen tijde op uw hulp en bijstand rekenen. Ik ben u allen dankbaar om de verlichting en de steun die gij mij gebracht hebt.

Lieve moeder, immer hebt gij met mij meegeleefd : mijn vreugden waren de uwe, mijn zorgen deelde gij, mijn beproeving voelde gij. Ik dank u voor alles, vooral om uw inzet voor mijn gezin de laatste jaren, maar evenzeer om uw toegewijde en liefdevolle verzorging die ik van dag tot dag van u mocht ontvangen. Gij zijt een diepgelovige vrouw, gij zult in uw groot verdriet uw troost en sterkte vinden bij God en bij Maria, de Moeder van Smarten.

« Heer, wij rouwen om deze mens die wij verloren ; niemand kent ons diep en groot verdriet. Maar in Uw goedheid zult Gij, Heer, ons wel verhoren : Gij verlaat in 't uur van nood de uwen niet ».

De families LEEMAN, FLAMANG, HEERMAN en PORREZ,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraaf. en Crem. L. Haustraete - Steenhuize