

« De Heer draagt zorg voor het leven der  
vromen ». (ps. 37,39a)

†

VROOM AANDENKEN AAN

JUFFROUW

## Madeleine - Oktavie LEEMAN

dochter van wijlen

**François LEEMAN en van Emma ROELAND**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 18 november  
1912 en godvruchtig overleden in het Middel-  
heimziekenhuis te Antwerpen, op 26 december  
1979, nadat zij de Pauselijke zegen en de  
Ziekenzalving ontvangen had.

In 't midden van ons leven,  
vergaan wij in de dood,  
als Gij niet had gegeven  
Uw woord dat adem bood.  
Uw vrede staakt ons strijden,  
Uw licht doorstraalt ons lot,  
toon in ons aardse lijden  
Uw wegen, heil'ge God.

Daags na het grote vredefeest, Kerstmis,  
waarop Gods mildheid en trouw op aarde  
verschenen is, is Madeleine heengegaan. Haar  
strijd tot leven en tot levensbehoud was uit-  
gestreden na de herdenkingsdag van de grote  
ontmoeting van God met de mensheid. Kerst-  
mis bracht Madeleine de eeuwige vrede.

Het leven heeft deze duurzame overledene  
niet gespaard. Afhankelijk in vele omstandig-  
heden van andere mensen, heeft haar gevoe-  
lige aard dit aangewezen zijn op hulp wel  
menigmaal ervaren als een zware beproeving,  
maar een bezoekje in het ziekenhuis stelde  
ze sterk op prijs en was er uiterst dankbaar  
om. Haar groot vertrouwen op de bijstand van  
de Heer doorstraalde als een leiding-gevend  
licht haar onzeker bestaan en liet haar toe  
steeds weer te hopen op de dag van morgen.

Beminde zusters, schoonbroer, neef, nich-  
ten en familieleden, steeds heb ik uw belang-  
stelling voor mij mogen ondervinden, steeds  
wist ik dat gij met mij begaan waart. Dank  
om dit alles, alsook om uw opbeurende en  
troostende bezoeken in het ziekenhuis.

Schenk mij van nu af aan de steun en de  
hulp van uw gebed: « Heer onze God, wij  
bidden U voor ons dierbaar overleden fami-  
lielid, Madeleine. Laat haar over de dood  
heen, thuis komen bij U, en schenk haar de  
vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan Uw  
kinderen hebt toegezegd. Door Christus, Uw  
Zoon, onze Heer ».

### De families LEEMAN en ROELAND,

danken U voor het meevoelen in de  
rouw die hen treft.

---

Drukk. J. De Clercq-De Meyer