

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven,  
wie in Mij gelooft zal leven . . . "



Gedenk in uw vroom gebed

MEVROUW

**MARIA LEEMAN**

weduwe van de heer

**Marcel VAN DER SCHUEREN**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 23 juli 1911 en  
godvruchtig overleden op 17 juli 1991 in het  
A. Z. St-Elisabeth te Zottegem,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Het sterven van een mens hoort bij het leven.  
Niemand is op de wereld gekomen om te blijven.  
Wij vertrouwen Maria toe aan de barmhartige liefde  
van God. Wij kijken op naar het kruis van Jezus  
Christus en leren daar dat de dood een onmense-  
lijk gebeuren is. God wil niet de dood van de mens,  
maar dat hij leeft. Daarom is het geloof in de  
verrijzenis, de bron van leven. Ik ben U voorge-  
gaan, zegt de Heer. Ik wil dat gij komt waar Ik ben.  
In het huis van mijn Vader is er plaats voor velen.

Maria is zacht heengegaan, haast ongemerkt.  
Zoals zij geleefd heeft, zo is zij gestorven. Het  
was een stille vrouw met veel liefde en zorg voor

haar echtgenoot, die haar enkele jaren geleden  
reeds is voorgegaan naar Gods Vaderhuis.

Zij was steeds eenvoudig, vriendelijk voor alle  
mensen die zij in haar leven ontmoet heeft. Wij  
vertrouwen deze goede vrouw toe aan de Liefde  
van de Heer.

Hij weet dat er in het hart van de mens aan  
goedheid leeft. Hij belooft het goede in overvloed.

Bidden wij : Heer, onze dierbare overledene is  
steeds goed geweest voor allen die zij een dienst  
kon bewijzen. Wij vragen U, geef haar een plaats  
in het eeuwig geluk. Zij heeft in U geloofd, op U  
heeft zij haar betrouwen gesteld.

Wij vragen U, laat haar delen in de verrijzenis van  
Jezus Christus. Wij danken U voor het leven dat  
Gij aan haar geeft.

Beste familie en vrienden, gij waart mijn vreugde  
en troost. Dat mocht ik ondervinden en waarden  
in mijn oude dag. Met vader nu verenigd bij de  
Heer, blijf ik voor U allen bidden. Dank voor uw  
vriendschap en voor de gebeden waarmee gij mij  
zult gedenken.

De families : LEEMAN, VAN DER SCHUEREN,  
ROELANDT en VAN EGGELEN  
DANKEN U oprecht om uw kristelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

Begr. Jo DENIJS - Zottegem - ☎ 091 / 60 12 52