

Ontferm U Heer, ontferm U over ons!



Bid voor de ziel van Mevrouw

Maria-Clara LEEMAN

Weduwe van de Heer Arthur DOCLO

*geboren te Sint-Maria-Lierde op 16 april 1898
en godvruchtig overleden in het Academisch
Ziekenhuis te Gent op 13 april 1970.*

*Gesterkt door d. HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.*

*O dood, hoe leert gij ons de vergankelijkheid
van het leven, en hoe toont Gij ons op een duidelijke
manier dat alles op de wereld ijdelheid is
tenzij alleen God te dienen en Hem alleen te be-
minnen.*

*Vandaag leeft de mens in bloeiende gezondheid
en morgen reeds is hij verdwenen. Vandaag leeft
hij nog in vreugde en plezier, morgen vervult zijn
verdwijnen het hart met schrik en droefheid.*

*Heer, de slag is zwaar en onverwacht die ons
wordt toegebracht! Uw raadsbesluiten zijn on-*

*doorgrondelijk. Wij buigen ootmoedig het hoofd
en bidden: Onze Vader, Uw H. Wil geschiede
op aarde als in den hemel.*

*Vaart wel, beminde familie en vrienden, onver-
wachts verliet ik U, aanbidden we Gods H. Wil.
H. bt dank voor wat ge voor mij deed.*

Bid veel voor mij en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

*De Families LEEMAN, DOCLO en
ROELAND.*

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.