

"Zalig de doden die in de Heer sterven".  
(Apok. 14,13)



VROOM AANDENKEN  
aan Mevrouw

## Marie-Leopoldine LEEMAN

weduwe van de Heer  
Jozef VAN DAMME

geboren te Sint Maria-Lierde op 19 juni 1901 en  
godvruchtig overleden in de Sint Elisabethkliniek  
te Zottegem op 22 december 1979, nadat ze de  
pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen  
had.

Na een lange advent van ruim twee jaar bed-  
legerigheid heeft deze vrouw Christus, haar Ver-  
losser, mogen ontmoeten rond de dagen van  
Kerstmis. Zij, die door Jezus' kruisdood be-  
kwaam werd om het eeuwig leven binnen te  
gaan, is nu bevrijd van alle lijden en mag  
haar Redder aanschouwen van aangezicht tot  
aangezicht.

Door haar langdurig lijdensbed heeft deze moe-  
der van heel wat afstand moeten doen : haar  
verblijf in het ziekenhuis ontnam haar de gezell-  
igheid van de huiselijke en familiale sfeer,  
sterk geremd in bewegingsmogelijkheid werd  
haar levensruimte een ziekenkamertje en haar  
ziekte versperde haar de toegang tot de buiten-  
wereld. Op navraag naar haar gezondheid, kwam  
toch steeds met de glimlach het zelfde korte

antwoord : "goed". Haar geduld, haar zacht-  
heid op het lijdensbed verwezen naar de goed-  
heid en zachtaardigheid waarmee ze eens de  
haren omringd had.

Lieve moeder en grootmoeder, in u verliezen  
wij iemand die ons zeer duurbaar was geworden.  
Gij behoorde tot een stuk van ons leven. Telkens  
wij op bezoek kwamen wisten wij dat moeder  
er toch nog was. Met u zullen wij ons blijven  
verbonden voelen, en nog wel het meest als wij  
voor u tot de Heer bidden : "God, wij bidden  
U voor onze dierbare overledene moeder en  
grootmoeder, die na een lange ziekte van ons is  
heengegaan. Wij danken U dat wij van haar  
mochten leren dat ook het lijden een weg kan  
zijn naar U. Reik haar Uw hand, Heer, leid  
haar binnen in het Vaderhuis en neem haar op  
in de vreugde waaraan geen einde komt. Dit  
vragen wij U door Jezus-Christus, Uw Zoon en  
onze Heer".



De families LEEMAN - VAN DAMME - VAN DEN  
DOOREN en TORTELBOOM

danken U oprecht voor de blijken  
van christelijke deelneming.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert