

"Al moet ik het duister in van de dood
ik ben niet angstig, want Gij zijt toch bij mij"
(Ps. 22, 4)



WIJ GELOVEN IN HET EEUWIG LEVEN
VAN MEVROUW

Maria-Marguerite LEEMAN

echtgenote van de Heer

Raymond BEKE

geboren te Sint Maria-Lierde op 23 november
1894 en er godvruchtig overleden op 24 december
1975, nadat zij de ziekenzalving, de H. Teerspijze
en de Pauselijke Zegen ontvangen had.

"Heer onze God, wij bidden U voor deze
dierbare overledene Margriet, die na een lange
ziekte van ons is heengegaan. Wij danken U dat
wij van haar mochten leren dat ook het lijden
een weg kan zijn naar U, dank zij Jezus, Uw
Zoon, onze Heer".

Haar laatste levensjaren heeft deze vrouw
dorgebracht in een zetel, bezijden de kachel,
bijna totaal aangewezen op de hulp van anderen.
Toch kwam er nooit een klacht over haar lip-
pen en was ze uiterst dankbaar voor een bewe-
zen dienst. In deze toestand heeft haar daad-
werkelijk geloof van haar gemaakt, iemand die
het gebed "Uw Wil geschiede" ook werkelijk be-
leefde. In al die jaren is ze een vrouw van ge-
bed geworden, haar paternoster was steeds dicht
in haar omgeving, het ontvangen van de H. Eu-
charistie met "de hoogdag" was voor haar een
feest. De laatste maal dat zij de hoogdag kreeg
voorspelde ze dat ze mee zou gaan met de Heer.
Slechts enkele uren later is haar voorspelling
in vervulling gegaan.

Een echtgenote en moeder verliezen, die niet-
tegenstaande haar ziekte steeds de grootste be-
langstelling had voor man, kinderen en klein-
kinderen, doet natuurlijk pijn. Allen die voor
haar gezorgd hebben, heeft ze nog bedankt enke-
le uren voor haar dood. Haar man wenste zij
het beste toe en beveelde hem aan in de zorg
van haar kinderen: "Wat gij voor mij gedaan
hebt, moet gij ook voor vader doen". Bij haar
heengaan naar de Heer, kunnen haar man en
kinderen niets anders doen dan bidden: "God,
wij danken U, dat Gij ons zulke goede echtge-
note en moeder hebt gegeven. Dat haar voor-
beeld van geloof, godsvrucht en goedheid ons
leven lang ons bijblijve, en ook ons eens bringe
bij U, Heer, om samen voor eeuwig gelukkig
te zijn".



De families : LEEMAN, BEKE,
VAN DEN DOOREN en
DE BLEEKERE,

danken U voor de oprechte blijken van innig
medevoelen.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem