

Gelukkig hij, die de wegen des Heren bewandelt
Ps. 127



Gedenk in Uw gebeden de ziel
van Mijnheer

Alfons LEENAERT

Echtgenoot van Mevrouw

Zoë VAN STEENBERGE

geboren te Erwetegem de 13 juni 1880
en aldaar godvruchtig overleden
de 22 september 1964.

geholpen door de H. Sacramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.
Gepensionneerde N M B.S.

Gelukkig de man die God vreest en zijn geluk
vindt in zijn geboden: zijn kroost zal machtig zijn
op aarde, zijn hart blijft rotsvast op God vertrou-
wen, Ps. 3

Hij was eenvoudig en oprecht in zijn omgang
met de mensen; plichtbewust en vreedzaam;
"trouw aan zijn geloof,, (Tim. 4 7.) " zijn werken
zullen hem volgen,, (Ap.13 14.)

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren : " Gij zijt mijn blijdschap en mijn kroon:
staat vast in de Heer,, (St Paulus.) Blijf aan mij
denken in uw gebed.

H. Maria, moeder van God, bid voor ons zon-
daars, nu en in het uur van de dood.



Mw Zoë Van Steenberge, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

De Familiën Leenaert, Van Steenberge, Paeme en
D'Hollander.

denken Ued. oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. R. De Moor Koster, Erwetegem Tel. 700.598