

IN LIEFDEVOLLE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

ALICE - MARIE LEENAERT

echtgenote van de Heer

ROBERT VAN DEN BERGHE

geboren te Elene op 19 februari 1925
en godvruchtig overleden te Erwegem
op 12 juni 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

Robert VAN DEN BERGHE,

Antoine en Christine VAN DEN BERGHE-
DE PELECIJN,
Hedwig en Annick VAN DEN BERGHE-
JANSSENS,

Bart VAN DEN BERGHE,
Tom VAN DEN BERGHE,
Stijn VAN DEN BERGHE,
Wendy VAN DEN BERGHE,
Debby VAN DEN BERGHE,

danken U voor de gebeden en deelneming
in de rouw.

Moeder,

Zoals jij het vroeger voor ons deed,
zo hebben wij je omringd met onze
liefdevolle zorgen.

Samen met vader, die dag en nacht
voor je klaarstond, hebben we getracht
de ellende van uw zwaar zieke lichaam
wat te verzachten.

Nu ben je verlost van pijn en verdriet.
Je mag nu eeuwig leven bij God.
In onze herinnering zal je blijven,
toch zullen we je missen.