

Zo gij 's morgens vroeg komt zoeken, zal ik er
niet meer zijn. Job 21.



BID VOOR DE ZIEL

van
MIJNHEER

Antoon Alidoor LEENAERT

echtgenoot van Mevr. De Campenaere Germaine,

geboren te Godveerdegem, den 5 Juni 1920
en overleden in de kliniek te Opbrakel,
den 10 Oktober 1949,

voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden.

Sterft de rechtvaardige een onvoorziene dood,
hij zal in ruste zijn, daar hem te wachten staat
het eeuwig loon in den hemel.

Van voorbeeldige deugdzaame ouders opgevoed
was hij nu de kristen man die droomde van
waar huiselijk geluk, waar liefde en vrede heerst
zoals hij het thuis had gezien en beleefd. Een
onverwachte dood komt die nauwelijks enkele
maanden verbonden banden breken en een jonge
liefdevolle echtgenote en familie in droefheid
dompelen. Welk een troost voor degenen, die
blijven te mogen getuigen dat de overledene,
die hun zo schielijk werd ontnomen, deugdzaam
en kristelijk leefde.

Laat ons onderwerpen aan Gods heilige Wil,
en zoeken wij troost en sterkte in het gebed;
dit is tevens een genegenheid voor den overle-
dene en tevens een verlichting voor ons in de
beproeving.

Dierbare Echtgenote, wij waren zo gelukkig bij
malkander, de toekomst lachte ons tegen, doch
God heeft er anders over beschikt. Vergeet mijn
liefde niet en bid voor mij. En gij, mijn dierbare
Ouders en familieleden, gij hebt mij binst mijn
leven zo teer bemind, denkt nu ook aan mij in
uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.

De familiën **LEENAERT, DE CAMPENAERE, VAN STEENBERGHE** en **PETIT**
bedanken U voor de blijken van deelneming, hun betoon-
bij het afsterven van

MIJNHEER

Antoon LEENAERT