

Bij de Heer is barmhartigheid, en bij Hem is overvloedige verlossing



**In Gods Vaderhanden en in uw vrome  
gebeden bevelen wij de ziel aan**

van Mevrouw

**Germaine LEENAERT**

echtgenote van Mijnheer

**Georges FRANCEUS**

geboren te Godveerdegem de 22 maart 1907

en godvruchtig overleden te Erwetegem

de 20 september 1959,

gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Ach Heer, hoe zwaar is toch het offer dat Gij van ons vraagt ! Ons hart breekt bij haar vroegtijdig heengaan en toch door onze tranen heen, blikken wij op naar U, en bidden : Onze Vader, die in de hemelen zijt .... Uw wil geschiede .... en niet de onze, Want hoe onbegrijpelijk ook uw raadsbesluiten voor ons zijn, toch weten wij dat God ons bemint en ons door het leven leidt met vaderlijke goedheid. Ja weten dat onze duurzame afgestorvene van in de hemel voor ons blijft zorgen en over ons waakt

Ellendige dagen heeft zij overgebracht in ziekte, doch zij heeft die volgaarne aan de Heer opgedragen en zo haar lijdensbed verdienstelijk gemaakt Daarom ook zal zij van God deze woorden mogen horen : «Welaan, goede en getrouwe dienares, treed binnen in de vreugde des Heren»

Maria, toosteres der bedrukten, op U heb ik altijd vertrouwd, toon nu dat Gij mijn moeder zijt bij uw zoon

Mijn duurzame Echtgenoot en mijn allerliefste dochter Myriam, voor het ogenblik in dubbele rouwemart gedompeld; pijnlijk is dit scheiden, zwaar het kruis dat heden op uw schouders wordt gelegd doch ik bid God, dat Gij beiden zalvende troost moogt vinden in uw H. Geloof, dat ons voortdurend spreekt van onsterfelijkheid en eeuwig leven wanneer we naar Jezus toe hebben geleefd. Wie met Hem heeft geleeden, is er van verzekerd met Hem te zullen zegepralen.

Goede Vader, liefste moeder diepen dank voor al 't geluk dat ik bij u genoten heb en de genegenheid welke ik van U heb mogen ondervinden.

En gij, mijn broeders en zusters, die ik zo lief had, vergeet mij niet in uw gebeden en tracht door uw liefdebewijzen en dienstvaardigheid de leemte aan te vullen welk mijn afsterven in ons huis achterlaat.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bid de 4 akten,

R. I. P.



Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo duurzaam was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze beminde overledene

Mijnheer Georges FRANCEUS haar echtgenoot

Mejuffer Myriam FRANCEUS haar dochter

Mr & Mw Alfons LEENAERT-VAN STEENBERGEN

haar ouders

De Familiën LEENAERT, FRANCEUS, VAN STEENBERGEN, REYGAERT.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem