



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Marie - Judith LEENAERT

geboren te Godveerdegem op 20 juni 1905 en
godvruchtig overleden te Erwetegem op 18 juli
1970, gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de pauselijke zegen.

De dood is niet het einde van ons bestaan,
doch enkel het einde van dit aardse leven dat
voor een beter leven wordt omgewisseld.

(H. Ambrosius)

Moeder is in stilte van ons heengegaan na een
leven waar lijden niet ontbrak. Altijd heeft de
betreurde overledene getracht voorbeeldig te zijn.
Wij voelen eerbied voor deze goede moeder die
haar kinderen heeft opgevoed tot goede burgers
van Christus' Kerk.

Zij was een voorbeeld van overtuigd kristelijk
leven, beziel met godvrucht en vertrouwen op
God.

Geliefde kinderen, hebt dank voor uw genegen-
heid, uw liefde en zorgen. God lone U voor alles
wat Gij ooit voor mij deed.

Beste moeder, familieleden en vrienden, ik
dank U voor uw vriendschap en blijft mij ge-
denken in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De heer en mevrouw Herman CROMPHOUT-DE
ROECK,

De heer en mevrouw Julien DUPONT-CROMP-
HOUT, haar kinderen

Mevrouw Alfons LEENAERT-VAN STEENBER-
GEN, haar moeder

De families : LEENAERT, CROMPHOUT en
VAN STEENBERGEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van innige deelneming en DANKEN U.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem