

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Albert - Antoine Lefebvre

Rustend Briefdrager.

Echtgenoot van Mevrouw
JEANNE VANLIERDE,

geboren te Everbeck de 29 juni 1891 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 17 januari 1961,

gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Over telkens weer een nieuwe jaar, holt de tijd
steeds verder, als een trein, de onbekende toekomst
tegemoet. En onherroepelijk moet ieder mens mee,
tot wanneer hij soms plots en onverwachts geroep
wordt om uit te stappen de eeuwigheid in. Wat
is het leven? Alleen Jezus de Heer heeft ons het
antwoord gegeven, en heeft ons geleerd welke de zin
is van het leven, hoe het naar zijn voorbeeld moet
geleefd, en welk er naar zijn verrijzenis de uitkomst
ervan is.

De duurzame overledene is steeds een vroom en
voorbeeldig kristen geweest; verantwoordelijk voor
zijn gezin; stipt in zijn werk. Velen zullen zich her-
inneren hoe hij voor de enen droeve maren, voor
de anderen blijde tijdingen als een trouwe boodschap-
per heeft rondgedragen. De tijding van zijn afster-
ven zal dan ook, in geest van dankbaarheid bij ve-
len een gebed en medevoelen opwekken.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, we
zijn samen mogen gelukkig zijn in ons werk met
onze kinderen. Laten we daarvoor God bedanken.
Ge hebt me met uw genegenheid omringd en met
uw zorgen bijgestaan in mijn laatste levens- en lij-
densdagen. Daarvoor zal ik nu bij God voor U ten
beste spreken. Blijft me steeds indachtig in uw ge-
beden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

{300 d. afl.}



Voor de steun van uw gebed, voor
de troost van uw medevoelen in
de rouw, danken U de families

LEFEBVRE,
VANLIERDE,
DEVILLE,
MATTHYS.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel