

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer Alfred, Jozef LEFEBVRE

echtgenoot van

Mevrouw Elisa VAN WAYENBERGE

geboren te Zarlardinghe de 29 maart 1885 en overleden te Delftinge de 14 november 1958, bediend met de sacramenten der zieken en gesterkt door de Pauselijke zegen.

"Erbarm U mijner naar uw genade, o God, delg mijn zonden uit naar uw grote ontferming. Zie, Gij bemint de oprechtheid des harten; Gij wast mij schoon, en ik ben blanker dan sneeuw. Schenk mij terug de vreugd van uw heil, en versterk in mij de gewillige geest,"

uit Psalm 50

God staat op het einde van elk mensenleven. Hoe de mens leeft in zijn dagelijkse wandel ontgaat Hem niet, Hij is bekommerd om ons aller heil. Hij dwingt niemand, Hij nodigt alleen maar uit. Hij schenkt de mens een vrije wil waardoor deze zijn leven op God kan richten door het onderhouden van Zijn geboden. Gelukkig de mens die niet met ledige handen voor de Heer moet verschijnen: deze zal zijn loon niet ontgaan. Het groot geheim van de dood is dat zij ons duidelijk leert wat wij mensen hier op aarde slechts zijn: alles is ijdelheid, zegt de Navolging van Christus, behalve God te kennen, Hem te beminnen en Hem te dienen.

Het enige wat ons nog overblijft is de overledene te gedenken in het gebed en het H. Misoffer. Daarom verenigen wij ons met het liturgisch gebed van de H. Kerk op de dag van uitvaart: O God, het is uw eigenschap altijd medelijden te hebben en te sparen.

Daarom bidden wij U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar die Gij bevolen hebt deze wereld te verlaten. Lever ze niet over in de macht van de vijand en vergeet ze niet voor goed.

Heer geef aan zijne ziel de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne, dat zij door de barmhartigheid van God moge rusten in vrede.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

De familiën LEFEBVRE,
VAN WAYENBERGE,
LEFEBVRE

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deel-
neming in hun pijnlijke
rouw.*

Uitg. Clement Miserez, Delftinge