

« Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer ».



GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

Lucienne LEFEBVRE

echtgenote van
Amand MARROYEN,

zij werd geboren te Everbeek op 1 maart 1931
en ontsliep zacht in de Heer te Gent A.Z.
op 13 juni 1977,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Groot is ons verdriet om het heengaan van moeder. Maar toch zijn wij dankbaar om haar ongekunsteld en schoon leven, dankbaar om haar goedheid en liefde als echtgenote en moeder, dankbaar om het vele schone dat van haar uitging voor allen die haar mochten ontmoeten.

Met zin voor huishoudelijkheid en gezelligheid en met een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid heeft zij geleefd voor haar echtgenoot en kinderen. Haar enige levensbetrachting was werken en zich totaal geven aan haar gezin.

Voor haar taak af was, heeft God haar geroepen. Vertrouwend op de barmhartigheid

en het vaderschap van God is zij naar de hemel gegaan.

Dierbare echtgenoot en kinderen, wij zijn samen gelukkig geweest in de schone en in de moeilijke dagen van ons leven. Ik dank de Heer ervoor. Blijft de diepe herinnering aan mij in uw midden bewaren.

Beste schoonzuster en alle andere familieleden, ik dank u om uw daadwerkelijke hulp en genegenheid. Weest mij gedachtig in uw gebeden. Moge God u beschermen op uw verdere tocht door het leven.

Maria, moeder aller moeders, spreid uw zegen, opdat wij geborgen in uw goedheid, na dit leven, ook bij God in de hemel mogen komen.

De families LEFEBVRE, MARROYEN,
VANLIERDE, GOEFFERS,

danken U van harte voor uw bliken van medeleven in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel