

† BID GOD TOT ZIELERUST VAN †

Mevrouw

MARIA LEFEVERE

Weduwe van Heer
KAREL HAEZEBROEK

geboren te Waregem de 23 april 1882 en er godvruchtig overleden de 11 februari 1960, bediend met de H. Gerechten

Wij danken U, God, omdat Gij ons moeder geschonken hebt die een voorbeeld is geweest van diep-christelijk geloof, van trouwe genegenheid, van ware plichtsvervulling en rusteloze werkzaamheid.

Midden de vele levensbeproevingen bleef zij rustig omdat haar geloof zo geneend was, omdat zij wist dat er 'n Voorzienigheid is die kommer en leed helpt dragen van hen die op haar betrouwen.

In haar laatste levensjaren heeft het lijden haar regelmatig bezocht. «Mijn God, ik wil wat Gij wilt, omdat Gij het wilt, zoals Gij het wilt, zolang Gij het wilt». Een zegen is het, en een genade gods aldus door het lijden te worden gelouterd op aarde, en zich door volhardend gebed en algehele overgave tot de dood te kunnen voorbereiden.

Ik dank u en ik zegen u, *duurbare Kinderen*, ik blijf in de hemel uw moeder zoals gij van mij verwacht hebt op aarde. Door tedere liefde hebt gij mij een schone oude dag bezorgd. Niets is U te veel geweest. Vergeet moeder niet in uw gebeden, blijft trouw aan uw avondgebed en aan de onderlinge liefde die ik altijd bij u gekend heb. Tot wederziens in het eeuwige Vaderhuis.

Familieleiden, *Eerwaarde Nichten*, bidt ook gij voor mijn zielenafenis.

DRUKK. J. COOPMAN, WAREGEM

Begrafenisondernemingen

J. VANHOUTTEGHEM, Waregem

Heer en Mevrouw Paul VANDEVYVERE-HAEZEBROEK;
Heer Henri VANDEWIELE-†LEFEVERE;
Heer Hippoliet HAEZEBROEK;
Juffrouw Marie HAEZEBROEK;
De Familien LEFEVERE, DE FRAEYE, QUINTJN, HAEZE-
BROEK en SCHAPOOMAN,
danken U hartelijk voor uw gebeden
en zeer gewaardeerde deelneming.