



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

PAUL LEFEBVRE

echtgenoot van Mevrouw
LUCIENNE DE RIDDER

geboren te Everbeek op 19 september 1935
en plotseling overleden te Brakel
op 22 september 1985,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Die zondag zou Paul, zoals elke week, de Heer gaan ontmoeten in de eucharistieviering en in de H. Communie. In de vroege morgen werd het echter de grote ontmoeting. Plots werd voor hem werkelijkheid wat hij in geloof reeds aanschouwde; het eeuwig geluk dat weggelegd is voor de mens die oprecht geleefd heeft.

Paul was een echte „huisvader“. Hij werkte veel aan zijn huis, maar maakte er vooral een thuis van voor zijn echtgenote en kinderen in wiens nabijheid hij zo gelukkig was. Eerder wat zwijgzaam genoot hij stil van alles wat rondom hem gebeurde. Naast zijn gezinsleden en familie zullen velen, ook op zijn werk, in hem veel te vroeg een vriend en helper verliezen.

Onopvallend, maar diepgemeend en in trouw heeft hij zijn christelijk geloof echt beleefd. Een eerste crisis vier jaar geleden, zal bij hem wel het bewustzijn aangescherpt hebben van de broosheid van het leven en hem geholpen hebben steeds gereed te zijn op welk uur de Heer ook moge komen.

Met zijn geliefde echtgenote en kinderen verenigen we ons in gebed, de Heer dankend voor wat we door hem en van hem hebben mogen ontvangen aan geluk en weldaden, wetend dat hij ons van uit de hemel zorgend nabij is en blijft.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons allen.

Om uw gebed en medeleven danken U :

de families LEFEBVRE, VANLIERDE,
DE RIDDER, BROWAEYS.

Begr.-Crematies A. Marroyen - Kasteelstraat, Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel