

*Heer, wij geloven dat Gij opgevaren zijt ten hemel ;  
Versterkt ons geloof en breng ons naar het Vaderhuis*

†

GEDENKEN WIJ DANKBAAR  
IN ONZE GEBEDEN

**DE HEER MICHEL LEGAET**

echtgenoot van  
Mevrouw ELVIRE DE BLEECKER

*geboren te Leupegem op 3 april 1899  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 2 mei  
1978, gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk*

— — — — —  
Eerlijk en bezadigd, leefde hij voor het welzijn  
van zijn gezin en de gezelligheid van zijn huis.

Daarbuiten telde hij vele vrienden door zijn op-  
rechtheid en medeleven met wel en wee voor zijn  
familie, bureu en naastbestaanden.

Gelaten en stil, verdroeg hij met geduld de smarten  
van zijn ziekte om verdriet en leed aan vrouw  
en kinderen te sparen.

Dierbare echtgenote, heb dank voor Uw liefde en  
genegenheid, voor Uw dagelijkse troost bij mijn  
ziekbed en lijden.

Beste kinderen, vaartwel ; weest goed voor moeder  
en blijft één. Ook mijn dank voor de liefdevolle  
zorgen van dokter en verplegend personeel, dank aan  
de familieleden en vrienden voor hun medevoelen,  
steun en bijstand.

Heer, wij bidden U, laat hem nu thuiskomen bij  
U, en delen in Uw eeuwige Heerlijkheid en Vreugde

Mevrouw Michel LEGAET - DE BLEECKER,  
Heer en Mevrouw Christian LEGAET - PERBAL ;  
Heer Lucien LEGAET ;  
Heer en Mevrouw Gratien LEGAET - NOLF,

danken u erkentelijk voor uw gebeden en  
andere blijken van medeleven in hun rouw.

---

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde