

Geloofd zij Jezus Christus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Eugenie-Mathilde LEJEUNE

Echtgenote van

Mijnheer EMIEL DE VOS

*geboren te Scheldewindeke de 26 December 1887 en
godvruchtig overleden te St Denis-Westrem de 13
September 1954, versterkt door de H. Sacramenten*

Als een goed mens, als een christen mens, recht-
schapen, werkzaam, trouw aan haar plicht, God-
vrezend en deugdzaam, is zij door het leven ge-
gaan. Wie haar kende zal haar aandenken in
zegening bewaren!

Wat is het zoet te sterven wanneer ons geweten
getuigen mag dat men de rechte weg heeft bewan-
deld Voor haar is sterven een gewin: na de vele
beproevingen van dit leven is zij de eeuwige vrede
binnengegaan.

Wij blijven moeder gedenken in ons dankbaar
gebed.

Laten we zo leven dat we mekaar hier boven
mogen ontmoeten. zonder ooit nog gescheiden te
worden.

Beminde echtgenoot en kinderen, bloedverwan-
ten en vrienden, bidt voor mij. Barmhartige Jezus,
geef haar de eeuwige rust. (7 d. 7 q.)

DE WILDE MERELBEKE,

Mijnheer Emiel DE VOS,

Mijnheer en Mevrouw Willy DE SMET DE VOS en kinderen
Liliane en Augule,

Mijnheer Jaak DE VOS en Juffrouw Mimi DE PRAET, zijn verloofde,
Mijnheer Polydoor LEJEUNE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Adhemar JOURET-LEJEUNE, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Jerome LEJEUNE-NIEMEGERES, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Prosper DE VOS-SMEKENS, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Louis DE VOS-VAN POUCKE, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Honoré DE VOS-LAFORGE, kinderen en kleinkind,
Mijnheer en Mevrouw Michel DE BUYSSERIE-DE VOS en zoon,
De familiën DE VOS, LEJEUNE en VERCRUYSSEN,

bedanken voor de bijken van deelneming in hun rouw.