

*Voor de wereld was hij een gewone man.
Voor zijn vrouw was hij de hele wereld.*



Tot blijvend aandenken aan

DE HEER

MAURICE LEKIM

echtgenoot van Mevrouw

ANNY DE ROECK,

geboren te Tollembeek

op 15 augustus 1937

en godvruchtig overleden in het

Stedelijk Ziekenhuis van Geraardsbergen

op 22 april 1988,

gesterkt door het sakrament der zieken.

*Voor de bliken van kristelijk medeleven,
uw vroom gebed en uw aanwezigheid,
danken U de families*

LEKIM, DE ROECK,

DESMECHT en BRUYLANDT.

Goddelijke Vader,
U hebt de wereld met planten en bloemen, bomen en dieren geschapen, de natuur, waar Maurice dolveel van hield.

Maar boven dit alles hebt U als waardevolste geschenk de mens aan een ander mens toevertrouwd.

Voor dit alles was Maurice U uiterst dankbaar en heeft er innig deugd aan beleefd, zelfs doorheen tegenslagen en ziekte.

Heer, voltooi wat U in deze mens begonnen bent :

laat Maurice delen in de heerlijkheid van Jezus, de Mens der mensen.

Geef bemoediging en zielesterkte aan allen die Maurice

zo nauw aan het hart liggen en die hem liefdevol nabij waren in leven en vreugden, in lijden en sterven.

Bevestig ons geloof in de gave van het eeuwig voortbestaan bij U.