

« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer
verrijzen »!



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER Angel LELEU

weduwnaar van Mevrouw
Renilde VLERICK,

geboren te Opbrakel op 25 november 1906
en kristelijk overleden in de St.-Francis-
cuskliniek alhier op 18 juli 1979, voorzien
van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van Gepensioneerden te
Opbrakel.

Aan de top van onze lang verbeide verlof-
dagen, die tijdelijk weldoende verpozing en
ontspanning brengen, is onze medebroeder
Angel, na een lang, beproefd en werkzaam
leven de eeuwige rust en het eeuwig leven
bij God ingetreden.

Zolang wijzelf ons over een goede gezond-
heid mogen verheugen, is leven fantastisch.
Wij voelen ons sterk en fit, wij kunnen ge-
makkelijk ons werk doen. Zolang wij familie,
man en vrouw, kinderen, vrienden en kennis-
sen hebben, vinden wij het leven waard ge-
leefd te worden, zij geven ruimte en rijk-
dom aan ons aards bestaan. Wij voelen ons
gedragen door kameraadschap, vriendschap en
liefde. Dat alles maakt ons leven gelukkig
en zinvol! Voor velen van ons, als gelovi-
gen « onder weg » die hier geen blijvende
woonplaats hebben, komt dat ideale droom-
en wensbeeld niet altijd tot ontplooiing en
is zeker niet blijvend en bestendig. Vroeg
of laat komt ons leven op de helling, wij
worden ziek, verdwijnen uit de circulatie,
het werk, het leven trekt zich terug op een
kleine plaats in huis, in de kamer, het ziek-

bed; ook de geest gaat lijden onder alles
wat ons overkomt; zo worden we aan zorg
en liefde van anderen aangewezen en ten
laatste bij God.

Zo is Angel gezond en vol moed het leven
ingestapt, een schoon gezin stichtend, dienst-
vaardig en hard werkend voor den brode.

Maar na vier jaar huwelijksleven heeft hij
een kind en zijn teergeliefde vrouw in volle
oorlog verloren, met al de narigheden, voor
het huishouden en de opvoeding van zijn
kinderen, met al de last die op zijn schou-
ders werd gelegd, later ziekte en eenzaam-
heid. Het geloof heeft hij bewaard, zo ligt
zijn toekomst in Gods hand. Nu is hij de
zijnen gaan vervoegen die ons bij de Heer
zijn voorgegaan. Hij ruste in vrede.

Beminde kinderen en kleinkinderen, familie,
vrienden en bureu, voor alles wat ik aan U
te danken heb aan zorg en vriendschap, mijn
oprechte erkentelijkheid. Helpt en steunt el-
kander in vreugde en pijn want het leven
kan hard en eenzaam zijn. Helpt mij door
uw gebed opdat de Heer mij genadig weze
en mijn leven voltooië in Zijn liefde.

Namis : zondag 29 juli te 10 u. te Opbrakel.

De families LELEU, VLERICK,
VAN DEN DOOREN, DELEY,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselincq, Opbrakel