



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

***Hortense LELEU***

geboren te Oprakel op 17 augustus 1911  
en godvruchtig overleden in het Rusthuis  
Najaarszon te Brakel op 25 augustus 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

LELEU en VAN SCHOONENBERGHE  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Den avond komt zo stil, zo stil,  
zo langzaam aangetreden  
dat geen en weet, wanneer de dag  
of waar hij is geleden.

't is avond ... en mij omtrent  
is iets, of iemand, onbekend,  
die zachtjes mij beroerend, zegt :  
" 't is avond, en 't is rustensrecht".

(G.G.)

Namis op zondag 19 september 1999 om 9 uur  
in de Sint-Martinuskerk te Oprakel.