

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

ISIDOOB LELEU

geboren te Oprakel den 26 Mei 1859
en aldaar godvruchtig overleden den 11 Mei 1945.
Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

De mensch, die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods Wil, ontslaapt in vrede.

De duurzame overledene was een braaf en deugdzaam man. Eenvoudig en oprecht van hart, werkzaam en vlijtig zijn leven lang, vredelievend en toegevend, vol liefde voor rechtvaardigheid en waarheid.

Met gerust gemoed mocht hij zeggen: Gij weet, Heer dat ik me steeds heb afgekeerd van alle ongerechtigheid en zonde. Nooit heb ik de weg van eer en deugd verlaten, maar steeds betracht U, mijn God, trouw en volmaakt te dienen.

Gansch uitgeput en door ziekte ondermijnd, schonk hij zijn ziel aan God terug. Nu is het uur der belooning geslagen.

Duurbare broeder, bloedverwanten, kennissen, en vrienden, ik verlaat U allen om op te gaan naar mijn eeuwige bestemming. Daar wacht God ons allen en daar, hoop ik, zullen wij elkaar éénmaal wederzien. Ik dank U allen voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Moge O, L, Heer het U vergelden. Bidt voor mij, opdat de Heer m'n ziel genadig weze, en ik spoedig het Eeuwig geluk van den Hemel geniete.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk, Wwe, O, Surdiacourt

Mijnheer Maurice LELEU ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef LELEU-HIMSCHOOT ;
Mijnheer en Mevrouw Alfons LELEU-VAN DEN DOOREN ;
De Familiën LELEU en SIMOENS ;

BEDANKEN voor de blijken van genegenheid
en gebeden.