

Meer dan haar lichaam
is ons de naam
van deze mens gebleven.

Die naam spreken wij nu uit
met eerbied en genegenheid
en wij vragen

Heer herinner u haar naam
die zij van mensen heeft ontvangen
en waarin zij wordt gekend

ook al is zij gestorven
die naam die gij geschreven hebt
in de palm van uw hand

omdat gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

-Oosterhuis-



Herinnering aan

mevrouw

Paula LELEU

weduwe van de heer
Alphonse OPSOMER

*° Opbrakel 20 oktober 1926
† Ronse 6 juni 2011*

De families
OPSOMER – LELEU
danken u.