

Dank U voor al die mooie jaren
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader.
We zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi LELEU

echtgenoot van Mevrouw
Leontine DE VOS

Hij werd geboren te Opbrakel op 28 maart 1915
en is zacht naar zijn Schepper teruggekeerd
te Ronse op 2 januari 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families

LELEU, DE VOS,

VAN SCHOONENBERGHE en RIMBAUT,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land !aten wij lopen
hem achterna die hoopte wat wij hopen :
hij is niet meer dan enkele stappen voor.

(Anton van Wilderode).

Namis : in deze kerk
op zaterdag 12 februari 1994 om 17 u. 30.