

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven, ook al  
is hij gestorven. (Joh.)



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van de Heer

**René L E L E U**

echtgenoot van Mevrouw

**MARTHA ELET,**

geboren te Oprekel op 28 maart 1915  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 11 april 1975,

gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken en de pauselijke zegen.

Heer, God,  
wij danken U  
omdat Gij ons,  
ons vader gaf.  
Hij was goed,  
eenvoudig,  
zichzelf gevend  
elke dag.  
Zijn lijden en sterven  
was voor ons  
omdat hij heel echt van ons hield.  
God,  
wij danken U.

Lieve echtgenoot en vader,  
tot weerziens in de hemel!

Een milde troost waren ons uw gebeden en  
blijken van medeleven bij het afsterven van  
onze dierbare overledene.

De families

LELEU  
ELET  
VAN SCHONENBERGHE  
DE VOS

danken U hierom van harte in de Heer.

Utg. S. GijsselInck, Brakel-Oprekel