



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Victor, Leon, Joseph LELEU

echtgenoot van Mevrouw

Emma, Maria DE RUYVER

geboren te Oubraker op 19 februari 1901 en
plotseling overleden te Ronse op 21 maart 1977,
voorzien van de H. Sakramenten.

« Wees bereid, want de dood komt als een
dief in de nacht ».

Een harde slag en zware beproeving voor
ons, aan wie hij zo dierbaar was. Maar « voor
uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet
weggenomen maar veranderd, en nadat het
huis van dit aards verblijf — ons lichaam —
is afgebroken, wordt in de hemel een eeuwige
woonstede verkregen ». (Lit. der overl.).

Met gerust geweten mocht de dierbare over-
ledene deze aarde verlaten om zijn God tege-
moet te gaan. Zijn leven was er immers een
van kristelijke betrachtning en arbeid voor zijn
gezin en vrienden. In het licht van de dood,
heeft al het tijdelijke, het voorbijgaande ten
slotte zo weinig belang ; alleen onze trouw
aan God en de naaste zijn ons nuttig langs de
andere zijde van het graf.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, wij waren samen gelukkig ; zonder
vaarwel te kunnen zeggen nemen wij nu af-
scheid van elkaar. Hoe pijnlijk ook, aanvaardt

dit zware offer in vertrouwen op de Goddelij-
ke Voorzienigheid, en in kristelijk geloof en
hoop. Dank voor uw genegenheid en ver-
kleefdheid. In gebed blijven wij verenigd.

Beste familieleden en vrienden, wees ook
gij mij indachtig in een vroom gebed.

O. L. Vrouw van Bijstand, wees mijn voor-
spreekster bij de Heer.

Mevrouw Victor LELEU - DE RUYVER,
Heer en Mevrouw Alfons OPSOMER - LELEU,
Heer Philippe OPSOMER,
Heer Eric OPSOMER,
Mejuffer Fabienne OPSOMER,
De families LELEU, VANDENDOOREN,
DE RUYVER en DE SMET,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begraaf. Firma J. Aelvoet, Bordetlaan